

Open Joodse Huizen in Winschoten 4 mei 2018

Ro de Beer-Meibergen

(Zwolle 22-4-1879 – Auschwitz 25-1-1943)

Langestraat 11

13:00 ☞ 14:00 uur

In 1919 kwamen voor het eerst in de geschiedenis twee vrouwen in de gemeenteraad van Winschoten. Eén van hen was de joodse Ro de Beer-Meibergen. Ro was een uitgesproken liberaal politica, die duidelijk voor haar mening uit kwam. Ze had veel aandacht voor het onderwijs en ze was bestuurslid van het burgerlijk armbestuur. Na het overlijden van haar man in 1935, vertrok Ro naar Den Haag.

Directeur van het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt, Marianne Kruijswijk, vertelt in de raadzaal van het gemeentehuis over haar rol in de Winschoter politiek.

Hijman Jacob Snoek

Amsterdam 3-7-1819 – Winschoten 7-2-1903

Bosstraat 22

13:00 ☞ 15:00 uur

Hijman Snoek was godsdienstonderwijzer in Winschoten toen de joodse gemeenschap in een zeer roerige tijd verkeerde. Ongewild was hij regelmatig het middelpunt van controverses in de gemeenschap en steeds opnieuw werd hij geconfronteerd met gebrek aan geld. Hij moest alle zeilen bijzetten om zijn doelen in het onderwijs te kunnen realiseren.

Stadsgids Koos Akkerman heeft onderzoek gedaan naar zijn leven en vertelt hierover in de rabbinaatswoning.

Abraham Sachs

Winschoten 4-2-1899 – Dokkum 22-1-1945

Havenkade West 3

14:00 ☞ 15:00 uur

Abraham Sachs was een graag geziene man in Winschoten. Hij was intens betrokken bij het sociale leven en, een bijzonder gegeven in de jaren dertig, hij was hobbyfotograaf. Van zijn foto's, die bewaard worden bij het herdenkingscentrum Westerbork, is door RTV Gemeente Oldambt een klankbeeld gemaakt. Het bevat veel beelden van het joodse leven, maar ook van Winschoten in de jaren dertig. Abraham Sachs sloot zich aan bij het verzet. Hij werd in 1945 gefusilleerd.

Dit klankbeeld zal, na een inleiding door historica Eliza Smidt over het leven van Abraham Sachs, worden vertoond in de Harbourclub.